
Finska Läkaresällskapets årsberättelse för år 2001

Given på Sällskapets årsmöte den 25 januari 2002 av sekreteraren Marianne Gripenberg-Gahmberg.

Finska Läkaresällskapets 166 verksamhetsår har avslutats.

Antalet medlemmar i Sällskapet i slutet av året var 982 av dessa var 11 inhemska hedersledamöter, 917 ordinarie ledamöter, 5 invalda ledamöter, 7 utländska hedersledamöter och 42 utländska kallade ledamöter.

Följande personer har invalts till ledamöter av Sällskapet år 2001:

Tiina Asikainen, Ian Barner-Rasmussen, Kethe Berghäll, Leif Bäck, Maria Danielsson, Maria Enlund, Marit Granér, Tarja Heiskanen, Anna Höckerstedt, Milla Kallio, Sari Kiuru-Enari, Camilla Krogerus, Carl Kyrklund, Katja Lampinen, Marjatta Leirisalo-Repo, Annika Lillas, Jan Lindgren, Kristiina Malmström, Katarina Näs, Pia Pajunen, Miikka Peltomaa, Eeva Pohjakallio, Heidi Rosvall, Mikko Salmela, Carl-Gustav Schulman, Jan Selenius, Agnes Stenius, Dan Sucksdorff, Catarina Svarvar, Lena Thorn, Jussi Tikkanen, Päivi Toivonen, Martina Torppa, Lina Udd, Satu Vehkavaara, Leif Westerén, Juha Vintturi och Tuija Ylä-Kotola. Dessutom har Hindrik Strandberg kallats till medlem av Sällskapet.

Sällskapets utländska kallade ledamot Philip Sandblom har avlidit under verksamhetsåret. Under år 2001 har 10 av Sällskapets ordinarie medlemmar avlidit: Isabella von Bonsdorff, Wilhelm Ehrnrooth, Kaj-Johan Forsell, Trygve Granroth, Holger Juselius, Markus Niemistö, Erik A. Nyberg, Veikko Seidel (år 2000), Tor-Leif Selbergren och Olof Widholm.

Styrelsen har under år 2001 haft följande sammansättning: Ordförande Carl G. Gahmberg, viceordförande Brita Stenius-Aarniala, sekreterare Marianne Gripenberg-Gahmberg, skatt-

mästare Johan Edgren, ledamöter Paul Grönroos, Johan Lundin, Nina Linder och Tom Pettersson. Styrelsen har sammanträtt 11 gånger.

Pris- och stipendienämnden har arbetat under ordförandeskap av Krister Höckerstedt med Brita Stenius-Aarniala och Karl Åkerman som medlemmar.

Redaktionen för Finska Läkaresällskapets Handlingar har bestått av: Huvudredaktör Per-Henrik Groop, redaktionssekreterare Svante Stenman samt redaktörerna Hans Blomberg, Hans Falck och Johan Lundin.

Revisorer för 2001 års verksamhet är Folke Tegengren, CGR och Kaj Tallroth samt revisorssuppleanter Rabbe Nevalainen, CGR och Björn Eklund.

Sällskapet har i det styrande organet för Läkardagarna 2002 representerats av Tom Pettersson och Brita Stenius-Aarniala och i Vetenskapliga samfundens delegation av Leif Andersson.

Klubbmästarens åligganden har skötts av Johan Lundin.

Bibliotekarie har varit Olof Lindfors, som också fungerat som Sällskapets representant i styrelsen för Centralbiblioteket för hälsovetenskaper.

Programkommittén har bestått av Sällskapets ordförande Carl G. Gahmberg, sekreterare Marianne Gripenberg-Gahmberg, Vineta Fellman, Minna Kylmä, Erik Mandelin, Stephan Salenius samt som styrelsens representant Nina Linder.

Sällskapets kansli har skötts av Gerd Haglund.

Under år 2001 har Sällskapet samlat till 9 möten, varav 4 under våren och 5 på hösten. Mötena har hållits på Ständerhuset, Tandem, odontologernas klubblokal samt Annexet på Johannesbergsvägen 8.

Vid sina interna möten har Sällskapet åhört 14 föredrag. Av föredragshållarna var 10 medlemmar av Sällska-

pet och 4 inbjudna föredragshållare. Mötena har varit välbesökta, antalet åhörare har i medeltal varit 50 personer per möte. Efter mötena har man samlats till gemensamma supéer, varav en tillsammans med Odontologiska Samfundet och en med Medicinarklubben Thorax. Till septembermötet inbjöds kolleger från Vasa Läkarförening.

En uppskattad klubbkväll ordnades i mars i form av en vinprovarkväll. I oktober hölls en välbesökt klassisk musikafton med uppträdanden ur Sällskapets egen krets.

25 personer deltog i vårutflykten till Mariehamn i maj. Programmet som ordnades tillsammans med Ålands läkarförening bestod av föredrag om natur och medicin samt av kultur- och naturupplevelser.

Under året blev renoveringen av Villan färdig. Köket, de nyrenoverade utrymmena i övre våningen och tornet invigdes högtidligen i augusti. Sommarens stora projekt var en grundlig uppsnyggning av trädgården. Planerna på en medicinalväxträdgård framskred och förverkligas sommaren 2002. Bastubyggnaden på Johannesbergsvägen är ännu oätgårdad p.g.a. att processen att få byggnadstillstånd är så långsam.

Styrelsen har under året engagerat sig i bildandet av en svensk medicinsk språkvårdskommitté, i vilken en representant för Sällskapet sitter.

Under året blev ett nytt informationsblad om Sällskapet färdigt. Layouten till detta gjordes av Svante Stenman.

Styrelsen beslöt på våren att instifta ett Svante Stenman-pris för att befrämja den svenskspråkiga undervisningen i medicin och medicinsk publicistik i inhemska och nordiska tidskrifter. Reglementet för detta pris, som delas ut vart tredje år stadfästes av det allmänna mötet i april.

Under året har Verksamhetsfonden

understöts genom inköp av 187 gratulations- och kondoleansadresser. Sällskapets sekreterare har understött fonden genom att donera sitt arvode.

Till Sällskapets pris- och stipendienämnd inlämnades 97 ansökningar om forskningsunderstöd. Sällskapets forskningsunderstöd på sammanlagt 4.592.450 mk fördelades på 87 mottagare.

På Sällskapets årsmöte den 26 januari 2001 utdelades Runebergs pris till Ralf Pettersson. Yrjö T. Konttinen tilldelades Otto Wegelius pris och Christer Holmberg och Jorma Keski-Oja tilldelades Leiras-Medicas pris. Styrelsens pris tillföll Stephan Salenius.

Matti Tikkanen fick emot Sällskapets medalj för sina insatser för den svenskspråkiga undervisningen.

Dessutom har Sällskapets styrelse under år 2001 beviljat 12 resestipendier om sammanlagt 47.940 mk ur Anita Frisks fond.

Finska Läkaresällskapets Handlingar har utkommit med 1 nummer under år 2001.

MARIANNE GRIPENBERG-GAHMBERG
SEKRETERARE

Bibliotekariens berättelse för 2001

Avgiven vid Finska Läkaresällskapets årsmöte den 25 januari 2002.

Finska Läkaresällskapets historiska bibliotek har flyttat två gånger under en relativt kort period och har nu, så vitt man kan bedöma, funnit en varaktig fristad för en längre tid. Det har därför syns motiverat med en grundlig genomgång av de värdefulla samlingarna och uppdatering av registret. För denna verksamhet har bibliotekarien haft, och har, en ovärderlig hjälp av en vitter grupp bestående av herrarna Ulf-Göran Ahlfors, Ralph Gräsbeck och Ivar Wallgren. Gruppen har under stor glädje sammanträtt regelbundet. Det intressanta materialet har till den grad fängslat gruppens medlemmar att arbetet gått långsamt men trots det är nu en hel tredjedel av biblioteket genomgått. Damm är ett stort problem och därför har initiativ tagits till anskaffande av glasdörrar för hyllorna.

Biblioteket har haft glädjen att mota taga flera bokdonationer: Akademiker, professor Nils Erik Enkvist har donerat

sin fars, avlidne ledamoten Ole Enqvists kursböcker vilka, som helhet, ger en god bild av den kunskapsvärld, som var en medicine studerandes verklighet för drygt åttio år sedan. I samlingen ingår dessutom några böcker från 1700- och 1800-hundratalet.

Syskonen Ulv, Björn och Lo Tigerstedt har donerat 84 band, som tillhört deras far, avlidne ledamoten Lars Tigerstedt, son till Carl Tigerstedt, sonson till den världsberömda fysiologen Robert Tigerstedt. Vad som gör samlingen speciellt värdefull är bl.a. att den innehåller en lång obruten serie av Sällskapets Handlingar börjande från nummer 1 som länge saknats.

Herr Börje Sundell har donerat ett exemplar av Sällskapets gamla protokoll redigerade av Robert Tigerstedt.

Grankulla den 21 januari 2002

OLOF LINDFORS
BIBLIOTEKARIE

Skattmästarens berättelse för verksamhetsperioden 1.1. -31.12. 2001.

SÄLLSKAPET

Summorna i denna berättelse uppges i FMK och baserar sig på ett preliminärt oreviderat bokslut.

Publikationsverksamhet: År 2001 utkom endast ett nummer av Handlingarna, kostnaden för detta var 54.029 (50.182), att märka är att annosintäkterna för detta ena nummer var endast 9.000,- mot 151.999, för de tre nummer som bokfördes på år 2000.

Övrig verksamhet: Kostnaderna för styrelsen och mötesverksamheten uppgick till 132.405 (104.864). Kostnadsökningen hänförs till mötestrakteringen som kostade 84.160 mot 57.371 föregående år, detta kan närmast tillskrivas invigningsfesten på Villan samt ökat deltagande i Sällska-

pets möten. Då utgifterna överstigit budgeten med över 100 %, finns här dock skäl till åtstramning i framtiden.

Kostnaderna för kansli och administration uppgick till 290.437 (261.143).

Totalt bokfördes kostnader på kontot övrig verksamhet 422.842 (366.008).

Kostnaderna för Villan och Annexet, främst städning uppgick till 71.152.

Kostnader under verksamhetsperioden var sammanlagt 548.023.

Av denna kostnad har fria fonderna bestridit 242.547, och Janssons fond 75.000, sammanlagt 317.547.

Sällskapets egen medelanskaffning har givit medlemsavgifter 186.775 (188.125), övriga inkomster 3000 samt inkomster från placeringsverksamhet

18.285 (23 118) sammanlagt 208.510.

Det preliminära bokslutet uppvisar således ett underskott på 22.417 FMK.

FASTIGHETS AB
JOHANNESBERG SVÄGEN 8.

Styrelsen för fastighetsbolaget har bestått av Johan Edgren, ordf, samt Anders Albäck och Thorax representant Jan Selenius. Revisor är Folke Tegengren med suppleant från Revisorernas av Ernst & Young. Som disponent verkar fortsättningsvis Fred Packalén från Fredis ab. Bolaget verksamhetsperiod har förändrats så att den nu sträcker sig från 1.7. till 30.6. följande år. Ordinarie bolagsstämma hölls 9.10. 2001. På grund av pågående byggnadsarbeten har det varit svårt att få grepp om fastighetens skötselkostnader. Senaste verksamhetspe-

riod uppvisade ett underskott på 26.559.

Grundreparationen på Villan blev klar under sommaren 2001, kostnaden för detta var under den aktuella perioden 2.482.525. Under hösten sanerades trädgården, arbetet planerades av trädgårdsmästare Sara Stenius och utfördes av Spartum oy. Utgifterna för trädgården uppgick till 718.405.

Totalt har iståndsättandet av Johannesbergsvägen tills dato kostat 14,8 milj. Ännu återstår ombyggnaden av bastubyggnaden till gårdsskarsbostad, vilket beräknas kosta ca 600.000.

Uthyrningen av Villan och Annexet gav 58.638 respektive 100.750, vilket ger en förhoppning om att hyresverksamheten framdeles skall täcka de löpande kostnaderna.

FONDERNA.

Förvaltningen av de fria fonderna har skötts av Nordea Private Wealth Management under överinseende av ekonomiska rådet som bestått av VH Bo Backström, VH Lars Mattsson, bankens representant EM Carl Johan Björkstén samt Sällskapets representanter Johan Edgren, Carl Gustav Gahmberg och Carl Gustav Wallgren. Rådet har under året sammanträtt 6 gånger.

Portföljens marknadsvärde, fördelning och utveckling framgår ur tabellen.

Portföljens värde har under året minskat med 37,4 milj (15 %). Värde-minskningen har främst drabbat aktierna vars sammanlagda värde minskat med 36,8 milj (21,5 %), till en del på grund av försäljning och omplacering i fondandelar och msk-lån. Värde-minskningen har följt de allmänna trenderna, bl.a. Hex-index sjönk under 2001 med 32,4 %. För innevarande år förväntas man sig en försiktig återhämtning av börsvärdena.

Fondernas avkastning under år 2001 var räntor 806.617 (683.377), dividender 6.784.503 (7.805.802), hyror 259.575 (459.309) sammanlagt 7.850.695 (8.948.498). För innevarande år är avkastningsförväntningarna något sämre.

ROBERT OCH KARIN JANSSONS FOND.

Fonden har förvaltats av Aktia fondförvaltning. Fondens styrelse har bestått

	31.12.00		31.12.01	
<i>Inhemska placeringar</i>				
Aktier	148,20	59,2 %	117,6	55,2 %
Fondandelar	3,40	1,4 %	5,5	2,6 %
MSK lån	10,70	4,3 %	13,7	6,4 %
Fastigheter	20,10	8,0 %	22,4	10,5 %
Marknadsdepositioner	8,50	3,3 %	5,7	2,3 %
Summa inhemska	190,90	76,2 %	164,9	77,4 %
<i>Utländska placeringar</i>				
Aktier	23,00	9,2 %	16,8	7,9 %
Fondandelar	36,50	14,6 %	31,3	14,7 %
Summa utländska	59,50	23,8 %	48,1	22,6 %
<i>Totalt</i>	250,4		213	
	(42,1 m Euro)		(35,8 m Euro)	

av Carl Gustav Wallgren ordf., Johan Edgren, Carl Gustav Gahmberg och Matti Klockars samt bankens representant EM Jerker Hedman. Styrelsen har under året sammanträtt tre gånger.

Fondens placerade tillgångar var vid årets slut 4.215.128 (4.305.460) en minskning på 90.332, vilket utgör 2,1 %. Fondens avkastning var 200.593 (219.183). Fonden har understött Sällskapets verk-

samhet med sammanlagt 128.085. Utöver detta har bokförts förvaltningskostnader 10.223 samt försäljningsförluster 60.530. Räkenskapsårets resultat blev således 1756 mk.

Helsingfors den 22 januari 2001

JOHAN EDGREN
SKATTMÄSTARE

Egon Diczfalusy Lecture Award till Herman Adlercreutz

Professor Herman Adlercreutz har av Karolinska Institutet i Stockholm tilldelats Egon Diczfalusy Lecture Award.

Herman Adlercreutz var under tiden 1958–1961 forskningsassistent vid Hormonlaboratoriet, avdelningen för gynekologi och obstetrik vid Karolinska sjukhuset. Han arbetade då för professor Egon Diczfalusy.

Professor Egon Diczfalusy, nu 81 år gammal, är en av världens mest kända forskare inom reproduktiv endokrinologi och varje år inbjuds en internationellt känd forskare inom området för att hålla Egon Diczfalusy-föreläsningen. I samband med detta tillfälle erhåller föreläsa-

ren Karolinska Institutets medalj.

Professor Adlercreutz är internationellt känd för sin forskning i växtöstrogener och deras gynnsamma inverkan på människans hälsa. Han leder Institutet för preventiv medicin, nutrition och cancer (IPMNC) som på detta område anses vara det ledande institutet i världen. Han var från 1969 till 1997 professor i klinisk kemi vid Helsingfors universitet.

Institutet är en del av Folkhälsans forskningscentrum som nyligen flyttat in i det nya forskningscentret Biomedicum i Helsingfors. Herman Adlercreutz var Samfundet Folkhälsans ordförande åren 1993–1998.

Olof Widholm



Professor Olof Erik Bernhard Widholm avled plötsligt i sitt hem i Esbo den 25 september. Professor Widholm föddes den 30 juni år 1923 i Helsingfors. Han blev student år 1942 från Svenska Normallyceum i Helsingfors. Han studerade medicin vid Helsingfors universitet och avlade medicine licentiat examen år 1950. Han arbetade som assistent på Serobakteriologiska institutionen där han även inledde sin vetenskapliga bana och disputerade för medicine och kirurgie doktorsgraden 1953.

Samtidigt som han bedrev forsknings inledde han sin kliniska utbildning som assistentläkare inom kirurgi på Maria sjukhus. Han övergick snart till obstetrik och gynekologi för att åren 1954–1958 arbeta som assistentläkare vid Kvinnokliniken i Helsingfors. Han blev specialist i obstetrik och gynekologi 1957 och året därpå docent i obstetrik och gynekologi. Han erhöll dessutom specialisträttigheter i serologi och bakteriologi 1957. Efter specialiseringen innehade han flera tjänster vid Kvinnokliniken i Helsingfors tills han 1969 utnämndes till biträdande professor. Före det hade han erhållit professorskompetens vid Åbo universitet 1963, vid Uleåborgs universitet 1965 och vid Helsingfors universitet 1968.

Ordinarie professor i obstetrik och gynekologi vid Helsingfors universitet

blev han 1975 och innehade professuren fram till sin pensionering 1987. Under åren 1976–1982 och 1985–1986 var han chefsläkare för Kvinnokliniken.

Professor Widholms vetenskapliga intressen var omfattande och sträckte sig från serobakteriologi, endokrinologi och obstetrik till ungdomsgynekologi och gynekologisk kirurgi. Han grundade Folkhälsans tonårspoliklinik och var kliniskt aktiv som konsult vid tonårspolikliniken åren 1968–1980.

Han publicerade långt över 200 vetenskapliga artiklar. Han var inbjuden som gästprofessor till Hawaiian University 1973 och till universitetet i Leeds år 1978. Han gästföreläste även i ett stort antal länder såsom USA, Mexico, Sovjetunionen, Venezuela, Colombia, Thailand, Singapore och de flesta europeiska länder.

Professor Widholm var även aktiv inom ett stort antal olika organisationer såsom Finlands Gynekologförening där han fungerade som ordförande åren 1978–1979, Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi, vars president han var åren 1980–1982, Cancerföreningen och Cancerstiftelsen, Nordiska Professorskollegiet i Obstetrik och Gynekologi, vars ordförande han var åren 1980–1987. WHO inkallade honom som expert i olika sammanhang åren 1964, 1971 och 1978.

Professor Widholm var engagerad som expert vid flera sjukhusbyggen, bland andra Västra Nylands Kretssjukhus, Jorvs sjukhus, Kotka centralsjukhus och planeringen av Helsingfors stads Östra sjukhus.

Under sin långa verksamhet på Kvinnokliniken i Helsingfors blev professor Widholm uppskattad som en skicklig kirurg och lärare med förmåga att i svåra ögonblick ge sina elever ett faderligt och tryggt stöd. Han ledde även kliniken på ett fast och rättframt sätt. Han hade förmågan att se till klinikens bästa och skapa den gemenskapskänsla för vilken kliniken fortfarande är känd.

För sina digra insatser för gynekologin har professor Widholm kallats till hedersledamot av Finlands Gynekologförening, Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Finlands Barn- och Ungdomsgynekologiska förening samt hedersledamot av Honolulu Society of Obstetrics and Gynecology.

Professor Widholm hann också sköta en blomstrande privatpraktik, och otaliga är de patienter som fått hjälp av

honom speciellt då det gällt kirurgisk behandling. Han var alltid beredd att på bästa sätt ta hand om sina patienter och besökte kliniken alla weekender. Han fortsatte med privatpraktiken fram till sin död.

Även om arbetet tog det mesta av Olof Widholms liv hade han en del kära fritidsintressen. Under tidigare år var han ivrigt engagerad i segling och skidåkning i fjällen tillsammans med sin hustru och sina söner. Han var alltid en varm skärgårdsvän, och sommarstället i Rosala var det ställe till vilket han drog sig tillbaka för vila och rekreation.

Olof Widholm sörjs av sin familj och ett stort antal kolleger, medarbetare och forna elever samt tacksamma patienter.

CARL GUSTAF NILSSON



Trygve Granroth

Med. och kir. dr Trygve Granroth, f.d. chefsläkare vid Roparnäs sjukhus i Vasa, avled 28.11.2001 bruten av en svår sjukdom.

Trygve Granroth föddes i Jakobstad 15.2.1921 och hade således hunnit fylla 80 år. Inspirerad av sin far, kommunalläkaren i Pedersöre Gustaf Granroth, kom också Trygve att välja läkarens yrke. Han, var en utpräglad läsbegåvning och jag minns hur han någon gång senare i livet

beklagade sig över att inte ha utnyttjat sin ungdomstid bättre till diverse upptåg i stället för att ha varit en ständig bokmal.

Efter att ha tjänat fosterlandet under Andra världskriget avlade Trygve Granroth medicine licentiatexamen vid Helsingfors universitet 1948. Därefter specialiserade han sig på hudsjukdomar och flyttade till Vasa år 1952. Från Helsingfors hade Trygve med sig hustrun Elisabeth och förstfödda dottern Martina. Senare föddes ytterligare två barn i familjen. År 1954 disputerade han för doktorsgraden med en avhandling om hudtuberkulos, *Lupus vulgaris*, "en fin gammal sjukdom" som han brukade säga.

Med sin humanistiska läggning sökte sig Trygve till Roparnäs sjukhus (dåvarande SÖD) för att under ledning av dr Gösta Bergroth börja specialisera sig i psykiatri och neurologi. Utbildningen slutfördes i Uleåborg, varefter han återvände till Vasa för att snart bli både överläkare och chefläkare.

Som chefläkare hade han i uppgift att leda och utveckla psykiatrin i di-

striktet och under hans tid togs många nya behandlingsformer i bruk och den öppna vården utvecklades med t.ex. mentalvårdsbyråverksamhet förutom i Vasa också i Jakobstad och Kristinestad. Trygve var en entusiastmerande lärare för yngre kolleger och en mästare på att locka unga medicine kandidater som sommarvikarier till sjukhuset. Själv kom jag att första gången stifta bekantskap med min avlägsna släkting i just denna egenskap. Ett flertal av vikarierna kom senare efter avlagd läkarexamen att välja psykiatrin också i fortsättningen. Att så blev fallet var säkert till mycket stor del Trygves förtjänst.

I över trettio år arbetade Trygve oförtrutet vidare för patienternas bästa. Vid sidan av tjänsten som chefläkare hade Trygve även privatpraktik, såväl inom psykiatri som inom hud- och könssjukdomar. Mången österbottning minns säkert med tacksamhet de råd och den hjälp som doktor Granroth stått till tjänst med i svåra stunder.

Ända till förra våren deltog Trygve aktivt i Vasa läkareförenings möten. Han var hedersmedlem i denna förening, där han även tidigare hade verkat som ordförande. Mycket av sin fritid ägnade han också åt frimurarverksamhet. Blev det tid över uppfylldes den förutom av familjen även av klassisk musik och schackspel.

Trygves ovanligt skarpa intellekt krävde fortsatta utmaningar också efter pensioneringen. Han studerade aktivt både ryska och italienska, och så sent som våren 1998 avlade han studentexamensprov i italienska. Rysk litteratur, speciellt Tjechov, och släktforskning låg honom varmt om hjärtat, och många är de artiklar han skrev i dessa ämnen. De flesta artiklarna gavs senare ut i bokform. Sammanlagt tre böcker hann Trygve publicera.

En utmärkt och omtyckt läkare, en tänkande humanist och en god medmänniska är borta. Frid över hans minne

GUSTAV GRANROTH

Läkarorganisationernas utbildningsfond Stipendier till arbetslösa läkare för yrkesinriktad utbildning

Finlands Läkarförbunds, läkarsällskapet Duodecims och Finska Läkaresällskapets gemensamma utbildningsfond beviljar arbetslösa läkare stipendier för yrkesinriktad utbildning. Principerna för utdelningen av stipendier fastställs av en förvaltningsnämnd till vilken fondens grundande medlemmar har utsett var sin företrädare. År 2001 består förvaltningsnämnden av Juha Pekka Turunen (Läkarförbundet, ordförande), Jan Lindgren (Duodecim) och Johan Edgren (FLS). Läkarförbundets utbildningschef Hannu Halila fungerar som nämndens sekreterare.

GRUNDERNA FÖR UTBILDNINGSSTÖD

En förutsättning för beviljande av stipendier för arbetslösa läkare är att mottagaren är medlem av åtminstone en av de organisationer som upprätthåller fonden. Stipendier kan beviljas

för yrkesinriktad utbildning för läkare under förutsättning att en läkarorganisation eller -sammanslutning hör till arrangörerna av utbildningen. Stipendier beviljas för kursavgifter men däremot inte för resekostnader eller uppehälle. I första hand utdelas stipendier till läkare som inte omfattas av inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd utan till långtidsarbetslösa samt nyblivna läkare. Stipendiemottagaren förutsättes inte vara arbetslös under själva utbildningstiden, men i stipendieansökan skall tidigare arbetslöshet uppges. Till ansökan behöver inte bifogas dokument som bekräftar arbetslösheten, men uppgifterna skall vara sådana att de vid behov kan kontrolleras. Förvaltningsnämnden har beslutat att enskilda läkare kan beviljas stipendier till ett belopp av högst 1 000 mk årligen, i första hand för en kurs årligen.

ANSÖKAN OM STIPENDIUM

Ansökningar riktas till Läkarorganisationernas utbildningsfond, Finlands Läkarförbund, PB 49, 00501 Helsingfors.

Stipendier ur fonden kan sökas året runt. Ansökan skall dock göras i god tid före den kurs ansökan gäller. Då stipendium beviljas skall beslutet lämnas till kursarrangören, som med hänvisning till beslutet fakturerar utbildningsfonden. Ytterligare upplysningar ger Läkarförbundets utbildningsavdelning.

Ansökan till fonden kan utformas fritt men skall innehålla följande information:

1. Den sökandes namn, personbeteckning, adress- och kontaktuppgifter.
2. Läkarexamensår och universitet.
3. Kursens namn eller tema, tidpunkt, plats och arrangör(er).
4. Kursavgiftens storlek.
5. Kort utredning av arbetslösheten och dess längd.