

Följande medlemmar kallades till hedersmedlemmar genom inval 24.11.2016



Marianne Gripenberg-Gahmberg

Marianne Gripenberg-Gahmberg blev medicine licentiat från Helsingfors universitet 1976 och disputerade för medicine och kirurgie doktorsgraden 1981. Hon specialiserade sig i inre medicin och reumatologi vid IV medicinska

kliniken vid Helsingfors universitetscentralsjukhus. Specialisträttigheter inom respektive områden erhöll hon 1984 och 1989. År 1986 blev hon docent i experimentell inre medicin och fyra år senare docent i inre medicin. Hon förvärvade administrativ kompetens 1995.

Marianne Gripenberg-Gahmberg har i sitt vetenskapliga arbete huvudsakligen ägnat sig åt klinisk immunologi och systemiska bindvävssjukdomar. Sitt doktorsarbete utförde hon vid serobakteriologiska institutionen vid Helsingfors universitet, där hon verkade som assistent och laborator 1977–1981. Hon fortsatte sin vetenskapliga utbildning som gästforskare vid Scripps Clinic and Research Foundation i La Jolla i Kalifornien, där hon stannade ett år. År 1989 utsågs hon till överläkare i inre medicin vid Mjölbolsta sjukhus och var 1995 som sjukhusets ansvariga överläkare. Från och med 1995 innehade hon

den ansvarsfulla posten som sjukvårdsområdets direktör och ledande läkare vid Västra Nylands sjukhus, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, till och med 2015, när hon avgick med pension.

Marianne Gripenberg-Gahmberg har sedan början av 1990-talet varit en av de bärande krafterna i Finska Läkaresällskapet. Hon har betrots med många ansvarsfulla och krävande uppgifter, som hon har utfört med ett personligt engagemang av ovanligt slag och med stor ansvarskänsla. Hon var styrelsemedlem 1993–2001, varav sekreterare 1994–2001. Under Mariannes ovanligt långa sekreterartid fattades det betydelsefulla beslutet att inköpa Villa Aikala och genomfördes flytten från Norra Kajen till Johannesbergsvägen i Mejlans villaområde. År 2011 invaldes hon på nytt i Sällskapetets styrelse, var vice ordförande 2012–2014 och ordförande 2014–2016.



Kaj Tallroth

Kaj Tallroth avlade medicine licentiatexamen vid Helsingfors universitet 1967, disputerade för doktorsgraden 1976 och utnämndes till docent i diagnostisk radiologi vid Helsingfors universitet 1980. År 1986 förklarades han behörig för en professor i diagnostisk radiologi vid Helsingfors universitet. Han tilldelades professorstitel 2004.

Kaj Tallroth inledde sin radiologbana som röntgenassistentläkare vid Invalidstiftelsens sjukhus 1969 och Mejlans sjukhus, HUCS, 1970–1972. Efter avlagd specialistexamen 1973 verkade han som specialistläkare vid Mejlans sjukhus 1973–1982, varefter han tillträdde som avdelningsöverläkare vid sjukhuset Ortons röntgenavdelning, en befattning som han innehade till sin pensionering 2004. Av Kaj Tallroths många extra uppdrag bör här nämnas tjänsten som tf. biträdande professor vid Helsingfors universitets avdelning för diagnostisk radiologi 1984 och

befattningen som gästprofessor vid University of Michigan 1989–1990.

Kaj Tallroths vetenskapliga verksamhet har berört lymfologi, angiologi, isotopmedicin, skelettradiologi och ortopedisk radiologi.

Kaj Tallroth har sedan mitten av 1960-talet hört till den trogna skara som flitigt har deltagit i Sällskapetets möten och sociala aktiviteter. Han har engagerat sig starkt i Sällskapetets administration och verkade som styrelsemedlem och skattmästare 1983–1989 och revisor 1996–2012. Sedan 2012 har han varit medlem av ekonomiska rådet. Han har under många år varit medlem av programkommittén och ställt sin expertis till förfogande för fortbildningskurser med radiologiskt program. Kaj Tallroth donerade 1989 grundplåten till ett pris som bär hans namn och vars ändamål är att belöna yngre ledamöter som visat speciellt intresse för Finska Läkaresällskapetets verksamhet.



Christer Holmberg

Christer Holmberg blev medicine licentiat 1969 vid universitetet i Zürich och disputerade för medicine och kirurgi doktorsgraden vid Helsingfors universitet 1977 samt blev docent i pediatrik vid Helsingfors universitet 1987. Han erhöll specialisträttigheter i pediatrik 1977 och i barnnefrologi 1987.

Som seniorläkare på Barnkliniken i Helsingfors har Christer Holmberg byggt upp en internationellt ansedd och

välfungerande barnnefrologisk verksamhet samt spelat en central roll när organtransplantationsverksamheten inom pediatriken påbörjades i Finland. Vid Helsingfors universitet har han utfört ett gediget arbete som utbildare, både inom grundutbildningen och inom specialistutbildningen. Inom sitt område har Christer Holmberg bidragit till att bygga upp välfungerande nätverk såväl inom Norden som globalt.

Perioden 1977–1987 verkade Christer Holmberg som biträdande lärare i pediatrik och 2000 utnämndes han till innehavare av den svenskspråkiga professuren i pediatrik, en befattning som han skötte fram till 2010 då han avgick med pension. Han har verkat som ordförande för arbetsgruppen för den svenska studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och var 2007–2010 prodekanus med ansvar för grundutbildningen vid medicinska fakulteten, under samma tid också ordförande för grundutbildningskommittén vid fakulteten.

Tyngdpunkten i Christer Holmbergs vetenskapliga verksamhet har legat

inom områdena nefrologi, elektrolyttransport, vätskebalans och organtransplantation. Bland annat har han beskrivit och utvecklat behandlingen av kongenital kloriddiarré och kongenital nefros av finsk typ, två sällsynta nedärvda sjukdomar. I slutet av 1970-talet var han som forskare vid University of Texas, Southwestern Medical School i Texas, USA. Christer Holmberg har varit styrelsemedlem i många internationella organisationer inom barnnefrologi och organtransplantation hos barn. Bland annat var han ordförande för European Society for Pediatric Nephrology (ESPN) 2003–2009.

Inom Finska Läkaresällskapet har Christer Holmberg betrotts med ett flertal betydande uppdrag. Han var sekreterare 1984–1985, vice ordförande 2002–2003 och ordförande 2004–2005. Sedan 2011 är han huvudredaktör för Finska Läkaresällskapets Handlingar. Att tidskriften upprätthåller en hög standard har omvittnats i vida kretsar och är i hög grad ett resultat av huvudredaktörens aktiva engagemang.



Matti Klockars

Matti Klockars blev medicine licentiat från Helsingfors universitet 1967 och disputerade för medicine och kirurgi doktorsgraden 1975. År 1978 erhöll han specialisträttigheter i inre medicin och 1990 i allmänmedicin. Han utnämndes 1983 till docent i inre medicin vid Helsingfors universitet. Dessutom innehar

han specialkompetens i försäkringsmedicin.

Matti Klockars var biträdande lärare vid IV medicinska kliniken 1979–1982 och verksam vid Institutet för arbetshygien (numera Arbetshälsoinstitutet) 1983–1996. År 1990 blev han den första innehavaren av den nyinrättade svenskspråkiga professuren i allmänmedicin vid Helsingfors universitet. Under sin tid som professor var han ansvarig för en betydande del av specialistutbildningen i allmänmedicin i vårt land.

Klinisk immunologi, inflammationsmedicin och arbetsmedicinsk epidemiologi är de områden där Matti Klockars har gjort sina största vetenskapliga insatser. Under sina perioder som gästforskare vid Columbia University i New York och Chester Beatty Research Institute i Storbritannien skaffade han sig en gedigen forskarutbildning.

I Finska Läkaresällskapet har Matti Klockars innehaft ett flertal centrala pos-

ter. Han invaldes i styrelsen 1994, verkade som vice ordförande 1996–1997 och var Sällskapets ordförande 1998–1999. Under hans tid som ordförande skedde flytten till Villa Aikala i Mejlans. Ordförande för Pris- och stipendienämnden var han 1995–1997.

Under sina år vid Helsingfors universitet gjorde Matti Klockars tungt vägande insatser för den svenska läkarutbildningen. Han var långvarig ordförande för arbetsgruppen för den svenska studielinjen och en av initiativtagarna till medicinska fakultetens tvåspråkighetsprogram. Utöver sina undervisningsområden inre medicin och allmänmedicin lade han grunden till och utvecklade den så kallade medicinska strimman där patient-läkarförhållandet står i fokus för undervisningen. Han utsågs 1998 till hedersmedlem i Medicinarklubben Thorax och var 1998–2005 inspektor för Vasa Nation.

Matti Klockars var medlem i Folkhälsans styrelse 1996–2005 och ordförande för Folkhälsans förbund 2006–2016.