
Festligheter med fitness

Höjdpunkt på Finska Läkaresällskapets två dagar långa 175-årsjubileumsfestligheter blev givetvis den solenna akten i Helsingfors universitetets solennitetssal lördagen den 9 oktober. Stämningen var hög redan när den festklädda publiken samlades och den steg ytterligare när kammarorkestern Avanti! under ledning av sin dirigent Dima Slobodeniouk och med den världsberömda mezzosopranen Monica Groop som solist inledde ceremonin med Mahlers "Lieder eines fahrenden Gesellen".

Festtalet hölls av sällskapets ordförande professor emeritus Ulf-Håkan Stenman, som konstaterade att jubileet gett honom anledning att reflektera över hur oerhört medicinen har utvecklats under 175 år.

– Men, tillade han, behovet av kontinuerlig fortbildning, som var den viktigaste drivkraften då sällskapet grundades, är fortfarande lika betydelsefull.

Medlemsantalet har ökat från 64 vid slutet av det första verksamhetsåret till 1038 vid tidpunkten för 175-årsjubileet och kontakten kolleger emellan är fortfarande en mycket väsentlig del av verksamheten.

– Samtidigt är sällskapet en intresseorganisation vars centrala uppgift är att främja medicinsk undervisning på svenska. Vi kan konstatera att detta har lyckats. Sedan år 1979 har vi en svenskspråkig studielinje inom den medicinska fakulteten i Helsingfors. Studielinjen har i medeltal haft 30 studerande per år – två tredjedelar av dem med svenska som modersmål. Detta bidrar till att svenska patienter får vård på sitt eget språk.

En förutsättning för undervisning på svenska är att vi har sakkunniga professorer och andra lärare, tillade han, och att svenskspråkiga medicinare har möjligheter att inleda en akademisk karriär.

– Sällskapet bidrar till detta genom att dela ut stipendier till doktorander och deras handledare, vilket ger våra unga medlemmar möjligheter att meritera sig och småningom besätta de elva svenska professurerna.



Mezzosopran Monica Groop framför Mahlers "Lieder eines fahrenden Gesellen".



Festpubliken i universitetets solennitetssal.



Sällskapets 175-årsmedalj utdelades till på plats varande ordförande under perioden 1985-2009. Herman Adlercreutz saknas på bilden.

Festföredraget hölls av professor Carl Gustav Gahmberg som dagen till ära tilldelades sällskapets J.W. Runebergs pris. Priset på 25 000 euro är som känt Finlands största medicinska pris och det delas normalt ut vartannat år; på årsmötet den sista fredagen i februari. Egentligen borde det alltså ha överräckts först i januari 2011, men på grund av jubileet premierades Gahmberg redan nu.

Carl Gustav Gahmberg är professor i biokemi vid Helsingfors universitet och har bland annat identifierat människans Rh-D blodgruppsantigen. Under den solenna akten redogjorde han för sin forskningsgrupps viktigaste fynd, som omfattar aktivering av vita blodkroppars adhesion, alltså bindning, till andra celler och deras betydelse för livsviktiga anti-inflammatoriska och antimikrobiella funktioner.

Gahmbergs vetenskapliga meriter är alltså omfattande och han har redan tidigare fått flera välrenommerade pris, bland annat Finska läkaresällskapets 150-årsjubileumspris år 1985 och Åyräpää-priset år 1997.

Han förärades även hedersmedlemskap i sällskapet när styrelsens ordförande Ulf-Håkan Stenman delade ut kallelsebrev till honom och fem övriga



Sällskapets 175-årsjubileumskommitté: Krister Höckerstedt, Gerd Haglund, Ulf-Håkan Stenman, Marianne Gripenberg-Gahmberg, Björn Eklund, Minna Kylmä, Carl Gustaf Nilsson, Ulla Wiklund och Johan Edgren. Johan Lundin saknas på bilden.

nya hedersledamöter: arkiater Risto Pelkonen och Kari Raivio, tidigare kansler vid Helsingfors universitet, Henrik Riska, Brita Stenius-Aarniala, och medicinska fakultetens tidigare dekanus Matti Tikkanen, Dessutom blev professor em. Harald zur Hausen utländsk hedersledamot.

Kallade ledamöter – också det en avsevärd hedersbetygelse – blev Birgitta

Dahlberg, Gerd Haglund, Lars Mattsson och Marianne Saanila.

I solennitetssalen presenterades och överräcktes också 175-årshistoriken av huvudredaktören Johan Edgren och den medalj, som hade präglats till jubileet, visades upp och delades ut till alla de personer som har fungerats som sällskapets ordförande under perioden 1985-2009.



Arkiater Risto Pelkonen höll ett uppskattat middagstal.

När den solenna akten sedan avslutats förflyttade sig den glatt sorlande festpubliken till Restaurant Pörssi där festbanketten tog vid. Först blev det ändå tid för en stunds otvunget umgänge över cocktails till medicinarorkestern Jöstas ackompanjemang.

När de cirka 240 deltagarna i festbanketten småningsom intog sina platser kring de festligt dukade borden i Börsalen var stämningen hög. Både yngre och äldre medlemmar med följeslagare njöt i fulla drag av en minnesvärd kväll.

Musik blev det mellan varven – först några snapsvisor, sedan underhållning av en välsjungande Thoracalkvartett och därtill ett spontant framträdande av ett gäng tidigare Notknackare.

Sällskapets ordförande Ulf-Håkan Stenman tackade för fina arrangemang, men så har festkommittén under Carl Gustaf Nilssons ledning också bestått av tio personer och den har sammanträtt hela femton gånger, med ett första möte redan i september 2007!

Arkiater Risto Pelkonen underhöll gästerna med ett uppskattat, spirituellt anförande när han tackade för maten, Birgitta Dahlberg, journalist, höll de kallades ledamöternas tacktal.

Porvoo Big Band bjöd till slut på svängig dansmusik på Borggården – en fin avslutning på en ovanligt innehållsrik dag.

Mardy Lindqvist



Unga banketttagare förenade i en snapsvisa.