

# Kansliet är sällskapets hjärta

– Jag stortrivs med mitt jobb och känner att jag får ökat förtroende för varje år som går. Men samtidigt växer arbetsuppgifterna som en snöboll. Jag har blivit den som står för kontinuiteten i takt med att sällskapets verksamhet förändrats.

Efter sjutton år som Finska Läkarsällskapets kanslisekreterare har Gerd Haglund en erfarenhet som är så central att hon sitter med på praktiskt taget alla möten och inte bara sköter sitt ordinarie arbete, som framför allt går ut på att bistå styrelsen. Att själv vara med när beslut fattas gör arbetet enklare. Då vet hon exakt vad som avhandlats och behöver

inte enbart förlita sig på protokoll. Hon är hur som helst den som ansvarar för att allt ska fungera och det märks. När hon inte är på plats i sitt luftiga arbetsrum i sällskapets högkvarter, Villa Aikala i Mejlans i Helsingfors, hålls ytterdörren stängd.

– Det här är en ovanligt fin omgivning, säger hon, och jag känner mig privilegierad som får arbeta i en så vacker miljö. Här har det nog lagts ner väldigt mycket tid, energi och pengar!

Det äldsta husets historia kan hon på sina fem fingrar. Det byggdes åren 1901–1902 och skulle ursprungligen bli sommarhus för släkten Aikala, den med både klock- och juveleraraffär i Aikatalo i Helsingfors. Men Villa Aikala, som byggnaden fick heta, kom från början att användas som permanent bostad och förblev i släktens ägo tills Finska Läkaresällskapet köpte huset och flyttade in 1997. Då var det visserligen i ett uselt skick och Gerd Haglund minns livligt förfallet, hur det drog i alla knutar och hur ett av fönstren i övre våningen till och med revs loss i en storm.

## Renovering i etapper

Det krävdes en ytlig renovering för att huset alls skulle kunna fungera som klubblokal. Men det var bara början på ett omfattande renoveringsprojekt. Nästa etapp var att iståndsätta tomtens uthus, som hade använts både som ladugård, garage och hönshus och i något skede också fungerat som trädgårdsmästarbostad. Det skulle förvandlas till ett modernt annex, med kombinerad föreläsning- och festsal och utrymmen för Medicinalklubben Thorax.

– Men det blev byggstopp och rabalder i pressen när uthuset visade sig vara i så dåligt skick att det måste rivras, för alla byggnader på den nästan en hektar stora arrendetomten är skyddade. Miljöministeriet beviljade ändå undantagstillstånd för nybygget till slut och annexet stod klart år 2000.

Lyckligtvis hade det funnits ett västhus intill uthuset och det möjliggjorde en tillbyggnad i form av ett glashus. Annex-



Kanslisekretare Gerd Haglund känner sig privilegierad som får arbeta i en så fin miljö. Bibliotekets rariteter omspannar Finlands hela medicinska historia.

ets växthusdel var en förutsättning för att utrymmena skulle räcka till både för sällskapet och för Thorax. Grundtanken bakom flyttningen var ju att få sällskapet och Thorax under samma tak.

Nästa steg var att grundrenovera Villan och i vindsvåningen inreddes fyra badrumsförsedda sovrum, som sällskapet i dag hyr ut på längre och kortare tid till medlemmarnas utländska samarbetspartner och forskare.

Slutligen revs den tidigare strandbastun och ersattes med ett identiskt nybygge, som blev gårdskarlsbostad.

För Gerd Haglund innebar flyttningen från de tidigare utrymmena vid Norra kajen i Helsingfors och byggnadsarbetena i Mejlans mängder av extra arbete, men i dag fungerar alltsammans som sällskapet hoppades när beslutet att flytta närmare de medicinska institutionerna fattades och Gerd Haglund är lycklig över att få arbeta i en så värdig och naturskön omgivning.

Också trädgården är nämligen en oas, för även den har omfattats av ansiktslyftningen. Här har man till och med anlagt en medicinalväxträdgård. Alla planteringar sköts av professionella krafter.

– I synnerhet under sommarhalvåret är stället fantastiskt, men tyvärr hinner jag aldrig slå mig ned utomhus och njuta av det över en kopp kaffe.

## Ett omväxlande arbete

En titt på kanslisekreterarens arbetsuppgifter ger en god bild av verksamheten i Finska Läkaresällskapet – att det heter som det gör beror på att sällskapet, när det grundades 1835, ville poängtera att det inte var ryskt.

Gerd Haglunds huvuduppgift är att bistå styrelsen, som är sällskapets verkställande organ, medan den högsta beslutande makten utövas av månadsmötena.

Hon konstaterar också att sällskapet varje år delar ut cirka 60 forskningsstipendier, av vilka två är storstipendier på 50 000 euro, de övriga på minst 3000. När stipendierna annonseras ut strömmar det in cirka 100–120 ansökningar. Vartannat år delas också välnommade J.W. Runebergs pris ut, det är på 25 000 euro.

– Jag assisterar pris- och stipendie-nämnderna, går igenom ansökningarna och sköter kontakterna med mottagare,

skatteverk och banker. Det är ganska tidsödande, säger Gerd Haglund.

Det är också hon som står för de löpande kontakterna med fastighetens gårdskar, disponent och städpersonal, har ansvaret för övre våningens rumsuthyrning och sköter Villans och annexets bokningar för möten, seminarier, utbildningsdagar eller privata fester och mottagningar.

– Många medlemmar bokar Villan för doktorsmiddagar. Dessutom ordnas här allt från födelsedagsfester till dop och begravningar, för det här är ett ganska unikt ställe som medlemmarna uppskattar. Något liknande finns inte så här centralt i Helsingfors – med allmänna kommunikationer runt hörnet. Många har säkert anslutit sig till sällskapet på grund av utrymmena, vi hyr nämligen inte ut Villan till andra än medlemmar.

Gerd Haglund är slutligen redaktionssekreterare för Finska Läkaresällskapets Handlingar och ser bland annat till att beställda artiklar strömmar in i enlighet med de riktlinjer som huvudredaktör och redaktion dragit upp.

Och till allt det här har arbetet med 175-årsjubileet tillkommit det senaste året.

– Från att ha varit ett halvdagsjobb, med kanslitid tre timmar per dag när jag anställdes har mitt arbete blivit ett heldagsjobb. Ofta får jag till och med ta arbete hem för att hinna med allt, men det senaste året är väl ett undantag.

## År av trivsel

Det var en ren slump att hon anställdes på sällskapet år 1993. I början på 1990-talet när hon länge varit hemma med tre barn började hon tycka att det var dags att återgå till arbetslivet. När maken Caj Haglund, överläkare som länge hade varit aktiv i sällskapet, fick höra att tidigare kanslisekreteraren Christina Gräsbeck skulle flytta utomlands sökte Gerd Haglund jobbet och blev anställd. Det har hon aldrig ångrat. Hon har alltid trivts i sällskapet, som har mer än tusen medlemmar.

En enda incident minns hon med fasa. Under en av sällskapets traditionella vårutflykter, som den gången gick till S:t Petersburg, var hon reseledare. Efter ett besök i Vinterpalatset kom hon inte att räkna in deltagarna i gruppen, vilket hon diltills gjort varenda gång sällskapet rört



Närheten till klinikerna i Mejlans gör fastigheten till den perfekta mötesplatsen för läkare. Här har också en trädgård med medicinalväxter anlagts. Platsen är rofylld – och ändå finns allmänna kommunikationer praktiskt taget runt hörnet.

på sig, så när man skulle promenera det korta stycket till en lunchrestaurang runt hörnet blev tre personer kvar i palatset.

– Jag hade glömt telefonen i bussen, så de kunde inte ens ringa mig när de märkte vad som hänt och inte visste vart de skulle gå, men efter ett antal telefonsamtal kunde de förena sig med gruppen. Jag kan fortfarande vakna om natten och uppleva den ångest jag kände den dagen!

I övrigt är det enbart med glädje hon ser tillbaka på sin tid i sällskapet och känner sig uppriktigt hedrad av att ha blivit kallad till medlem i samband med jubileet.

– Jag har lärt känna väldigt många trevliga människor och det har varit ett nöje att samarbeta med alla styrelser och andra aktiva i föreningen!

– Men det här är inte ett jobb utan en uppgift som kräver engagemang också utanför normala arbetstider.

Text: Mardy Lindqvist  
Foto: Karl Vilhjálmsson